

ARBEJDSOPGAVER TIL THOMAS VESTERGAARD

1. Hvilken type ekstremisme er der tale om i jeres case? (religiøs ekstremisme - hvilken religion? politiske ekstremisme - højre eller venstre?). Og hvordan kommer det til udtryk? Se evt. model: *Typer af ekstremisme* (kopiark 4).
2. Hvilke udsagn og hændelser fra interviewet viser, at personen har været gennem en radikaliseringsproces? Skriv hvert udsagn eller hændelse på en post-it og placer den ved det rigtige sted i *Push, pull og lead modellen* (kopiark 12).
3. Er der udsagn og hændelser fra interviewet, der viser, at personen har været igennem en afradikalisering? Skriv hvert udsagn eller hændelse på en post-it og placer den i modellen *Push, pull og lead modellen* (kopiark 12).
4. Læs de 8 udsagn fra interviewet nederst på næste side og sammenlign med de udsagn I allerede har valgt i opgave 1-3. De udsagn og hændelser, I ikke selv har fundet, skal I klippe ud og placere i *Push, pull og lead modellen* (kopiark 12).
5. I skal forberede en lille fremlæggelse af casen med Thomas Vestergaard for en af de grupper, der ikke har arbejdet med samme case. I skal derfor lave en struktur (rækkefølge) for jeres fremlæggelse, og aftale hvem der fortæller hvad.

I skal komme ind på følgende:

- Hvilke pull/push faktorer gjorde, at Thomas Vestergaard blev radikaliseret og endte som ekstremist?
- Hvad kalder man den type ekstremisme, som han var grebet af?
- Thomas Vestergaard endte med at bryde ud af det ekstremistiske miljø. Hvorfor gjorde han det? Det fortæller filmen ikke om, så her skal I søge viden selv.

Følgende links kan evt. benyttes:

- [Dr.dk "Thomas var nynazist i 15 år: Had til det ukendte drev mig"](https://dr.dk/Thomas-var-nynazist-i-15-ar-Had-til-det-ukendte-drev-mig)
- [Dr. dk "Thomas vendte nazistpartiet ryggen: Det nytter ikke noget at fylde sit liv med had"](https://dr.dk/Thomas-vendte-nazistpartiet-ryggen-Det-nytter-ikke-noget-at-fylde-sit-liv-med-had)



Thomas Vestergaard - 8 udsagn fra filmen "Mit had til skræk og advarsel"

A) "Jeg var overbevist om, at jeg var nazist, og at det var den vej, jeg skulle gå i livet. Her havde jeg noget, jeg kunne relatere til, og noget som fik mig til at føle, at jeg var en del af noget, der var større end mig selv".

B) "Jeg bliver bidt af det her fællesskab, som jeg føler virkelig er noget, jeg kan bruge til noget. For her kan jeg hade alt det, jeg ikke forstår, og det som gør mig utryg."

C) "Min barndom har været fyldt med stress, vold og frygt. Jeg har ikke følt, at jeg har haft nogen familie, og at jeg har været elsket. Og at vokse op sådan et sted udvikler sig til had, og had udvikler sig til vold."

D) "Jeg var meget alene og ensom og meget stille".

E) "Jeg bliver større og beslutter på et tidspunkt, at nu har jeg fået nok af alle de klø og slag, jeg har fået, - så nu begynder jeg at dele ud af dem i stedet for."

F) "Når man samles med nogle omkring had, så skaber det et bånd, der er stærkere end noget andet."

G) "Jeg kunne 100% gå ind for det, vi stod for (vi = nynazisterne). Jeg læste alt det materiale, jeg kunne komme i nærheden af. Jeg slugte det råt."

H) "Mit første møde med partiet, var da de indviede huset i Greve. Der var samvær, fælles middag, taler, sang omkring bål. Det var stille og roligt og hyggeligt."